

ASTROLOGIKA

Een geboortehoroscoop is momenteel de bekendste vorm van astrologie. Binnen zo'n horoscoop zijn de meeste mensen vaak alleen bekend met hun sterrenbeeld. Dat is het teken van de dierenriem waar de zon in stond in de periode dat je geboren werd. En dan bèn je dat: je bént dan bijvoorbeeld Ram, Stier of Boogschutter.

je krachten en de kleur daarvan.

Maar de astrologie behelst veel en veel meer. Om bij de horoscoop te blijven: je horoscoop is een kaart van de hemel bekeken vanuit jouw geboorteplaats, met de stand van de planeten op het moment van jouw geboorte. Die kaart is voor iedereen uniek. In dat plaatje staat hoe de zon, de maan en de andere planeten vanuit hun plek aan het firmament op het moment van geboorte als het ware jouw blauwdruk hebben bepaald. De zon, de maan en de planeten staan daarbij elk voor een specifieke set krachten die in je leven werkzaam zal zijn. Het sterrenbeeld waarin de zon, de maan of een planeet op dat moment staat, bepaalt als het ware de kleur van de krachten van die planeet. De onderlinge stand van de zon, de maan en de planeten ten opzichte van elkaar tenslotte bepaalt welke van die krachten samenwerken en welke bijvoorbeeld tegen elkaar in werken. En op het meest fundamentele niveau van de astrologie, worden die krachten en die kleuren gekenmerkt als uitingen van de vier elementen, waaruit volgens de klassieken de hele wereld is opgebouwd: vuur, aarde, lucht en water.

vraagtekens

Nu zijn er veel mensen die vraagtekens zetten bij astrologie: hoe kan het moment van je geboorte nu van invloed zijn op je aanleg en daarmee sturend zijn voor je verdere levensloop? Tja... en hoe bepaalt de samenstelling van het slijmvlies uit je mond op een wattenstaafje als DNA je aanleg voor ziekten en erfelijke eigenaardigheden in je karakter. Ik weet het niet.

denken, voelen, ervaren en handelen

Wat ik wel weet, is dat de astrologie in de dertig eeuwen dat deze kennis stap voor stap is opgebouwd, uitgegroeid is tot een van de meest complete systemen waarin alle kenmerken van het menselijk denken, voelen, ervaren en handelen begrijpelijk aan bod komen.

trefzeker en kloppend

Ik snap niet hoe zo'n wattenstaafje werkt. Ik snap evenmin hoe de astrologie werkt. Want in onze eeuw staan de planeten op het moment van je geboorte níet in het sterrenbeeld, waar ze volgens je horoscoop wél in zouden moeten staan. Want ze zijn door de eeuwen heen een beetje verschoven. Echte astrologen hebben daar verklaringen voor. Maar je hoeft niets niet te geloven. Je hoeft zelfs de hele astrologie niet te geloven. Laat je horoscoop trekken. Lees de interpretatie. Dan kom je er vanzelf achter. De uitkomsten en typeringen zijn heel vaak trefzeker en kloppend. En je krijgt inzicht aangereikt in de sterktes en zwaktes, de talenten en twijfels van jezelf, van je partner, je kinderen, je vrienden, kennissen of collega's. Dat geeft je een betere kijk op de mogelijkheden en onmogelijkheden die het leven je te bieden heeft. En daar heb je écht wat aan.